

## Deutschland 2003

Skribent: Peter

### 2003-08-13 - Förberedelser 1

Tjuvstartar lite.. Har idag kollat hur man bäst tar sig till Skavsta från Täby. Hmm.. inte så roligt, verkar som om man måste ta bussen 01.50 \*suck\* flyget går inte förrän 06:30. Lutar nog åt att det blir långtidsparkeringen på Skavsta.

### 2003-08-21 - Täby - Lübeck - Hamburg



Dags att åka söderut..

Puh.. har varit en lång dag idag. åkte hemifrån 02:10 och kom fram till Skavsta alldeles för tidigt 03:32, incheckningen öppnade inte förrän kl fyra så det var bara att slå sig ner på golvet och vänta. Alla sittplatser var upptagna av folk som sovit över på flygplatsen.



**Skavsta flygplats, i väntan på check in**

Kom i alla fall iväg i rätt tid och flygningen gick bra ca 55min. Planet var fullsatt, kåkade inget på planet eftersom jag var så himla trött..



**Landat på Lübeck flughafen**

Tog en buss in till Lübeck för att försöka hitta ett hotell, hittade ett med rimliga priser men det var förstås fullt! Kåkade lunch på MacD's förstås och gick sedan till turistbyråns rumsförmedling, dom hade inte heller något rum att förmedla.. \*suck\* I stort sett alla

hotell var fulla och priserna extra höga denna helg pga en regatta tror att det var "Tall ships race".

Bestämde mig därför att åka vidare till Hamburg och tog därför 11:07 tåget dit. Så nu har jag verkligen påbörjat min "riktiga" tågluff :-)

Hittade ett billigt hotellrum (25€) inte så himla stort och fint, men ett rum i alla fall.. Just nu sitter jag på ett internet café hos Saturn, ett elektronik varuhus i 5 våningar. Dom har ett himla bra system för att provlyssna på skivor. Man plockar bara med sig en skiva till en av ett stort antal stationer där man läser av streckkoden på skivan och sedan kan man höra 30-40 sekunder av alla låtar på skivan. Det kanske finns i sverige också men jag har aldrig sett det förut i alla fall...

Skall vidare till Hauptbahnhof och se vart jag skall åka imorgon, funderar lite på Bremen. Det var inte så långt bort om jag såg rätt i tidtabellen. Var dock himla mycket folk i ReiseZentrum så jag orkade inte stå i kö, antar att det är lite mindre belastning nu.

Tyskan går faktiskt ganska bra, för att vara mig i alla fall ;-) har nästan inte behövt använda engelskan alls. Fast jag har ju inte pratat så himla mycket heller om man nu skall vara ärlig..

Nä, nu tror jag att det får räcka för idag..

Tschüss



**Framför Hamburgs rådhus**

## 2003-08-23 - Bremen und Münster

Tog in på ett ganska fint hotell i Bremen, eller fint och fint.. Dusch och toa på rummet samt kabeltv är ju rena lyxen om man jämför dom hotel jag brukar ta in på ;-)

Var förbi turistbyrån och kollade in vad staden hade att erbjuda. Det visade sig att Beck & Co's bryggeri låg i närheten och att dom hade visningar av fabriken med tillhörande provsmakning på slutet. Visserligen stod det att man borde förhandsboka men jag travade dit på vinst och förlust. Det visade sig att turen redan börjat när jag väl kom fram men det gick bra att haka på ändå, och som sagt provsmakningen var ju sist på programmet. Kostade 3€ och det enda jag missade var en allmän presentation av företaget vilket ju inte gjorde så mycket.. Visningen var väl ok, litet museum och filmvisning. Sedan var det dags för provsmakningen, började med blindtest av två sorter. Hade förstås ingen aning om vad som var vilket, har nog aldrig druckit Becks tidigare, fast det var ingen i gruppen som klarade båda sorterna. Satt tillsammans med ett trevligt par från Australien och en "galen" skåning som var på väg hem efter att ha cycklat till Köln..Fick aldrig någon förklaring om varför han varit där men han skulle tydligen inte cykla så mycket mer när han väl kommit hem.. ;-)



På väg mot Beck's bryggerier som syns långt bort på andra stranden..

Kan dock rekommendera Hacke-Beck Dunkel, ett himla gott mörkt öl. Enligt australiensarna så smakade det ungefär som "Vegimite" (reservation för stavningen) vilket tydligen är något dom har på smörgåsarna down under.

Bremen var en ganska trevlig stad, fast det verkade inte vara så mycket till nattliv. Fast det är väl kanske svårt att matcha Hamburg??

Just nu är jag i staden Münster, har tyvärr regnat en hel del men nu skiner solen och det är väldig varmt och skönt trots att klockan närmar sig halv åtta.



**Under ett paraply på Münsters marknad där jag köpte goda blåbär.**

Har mest gått runt och kollat in folklivet och käkat glass och små ätit. Tror inte Münster är känt för ngt direkt?? Verkar bara finnas en massa kyrkor och katedraler och shopping gator. Får väl slå upp det när jag kommer hem. Var dock lite lurigt att hitta turistbyrån. Försökte först hitta ngt billigt hotell på egen hand men fick snart ge upp. Hittade bara tre och fyrstjärninga hotel. När jag väl hittade turistbyrån visade det sig att dom billigaste

hotellen fanns på andra sidan järnvägsstationen. "Enda" sättet att komma över var via en väl dold gångtunnel som jag inte såg när jag var i dom krokarna och letade första gången..

Fick i alla fall ett billigt rum med frukost för 30€, fint rum fastän enkelt. Tyskland verkar vara ett ganska stängt land på söndagar så jag funderar på att ta en lite längre tågtur imorgon. Fast jag har inte bestämt ännu, skall strax gå till Hauptbahnhof Münster och se vilka alternativ som finns.

Bis denn, Tscüss!



**Fast solen sken för det mesta, här längs med vallgraven.**

## 2003-08-25 - 509 steg närmare himlen...

Är nu inne på min andra dag här i Köln. Minnesgoda läsare kanske kommer ihåg att jag i förra dagboksinslägget skrev att jag antagligen skulle ta en liten längre tågrespa eftersom det var söndag, det blev alltså inte riktigt så ;-). Igår var nästan alla butiker stängda här, fast Köln verkar vara en ganska stor turiststad så det fanns en hel del att titta på ändå. Hittade ett bra hotell till rimligt pris 50€ för två nätter med frukost och dusch och TV på rummet.



**Mitt trevliga (och billiga) hotel i Köln**

Började med att titta på "Der Kölner Dom(?)" vilket tydligen var Europas högsta byggnad innan Eifeltornet byggdes. Väldigt imponerade byggnad, tydligen den enda byggnaden i centrala Köln som överlevde dom allierades nattbombningar under kriget.



**Järnvägsstationen till vänster och Kölns dom till höger**

Resten av dagen gick jag mest runt och glassade i solen. Ett par kvarter är helt för fotgängare vilket ju är trevligt..

Idag (måndag) så har jag bla tagit en tur på Rhen, vilket iofs inte var så upphetsande men nu har jag gjort det i alla fall ;-)





**Måste ju åka lite båt också...**

Sen gick jag raka vägen till Kölner Dom och betalade mina två euro för nöjet att vandra 509 trappsteg, eller 100 meter, uppför sydtornet.. På vägen upp passerar man Europas (världens?) största kyrkklocka i bruk. Väl uppe så långt man kunde komma var utsikten ganska fin, i alla fall mot Rhen, övriga Köln ser inte så mycket ut för världen om man får säga så..



**Vyer från Domens sydtorn**

Imorgon åker jag vidare mot Mainz (troligen) efter ytterligare en härlig frukost på mitt trevliga hotell :-)

Just nu skall jag lämna den här spelhålan som jag sitter i och försöka hitta något vettigt att äta.



Har några minuter kvar på timern så jag hinner kanske läsa lite svenska tidningar också.  
Wiedersehen..

### 2003-08-26 - **Två timmar i Mainz sedan vidare till Fulda...**



**På väg mot Mainz**

Efter en utmärkt frukost i Köln steg jag på EuroCity tåg 29 mot Mainz. Klockan 11:38 var jag framme i ett varmt och soligt Mainz. Började vandra lite planlöst för att hitta Turistbyrån, fann till slut en lovande grön skylt där det stod "Türist info" och en gående gubbe brevid. Började följa dom få men naggande goda skyltarna.. efter ca 25 minuters gående i säkert 30-graders värme började jag bli lite less.

Då kom jag äntligen fram. Tyvärr var hotellen ganska dyra, billigaste kostade 40€ och hade inga lediga rum i alla fall.. fick en karta till några ställen som hyrde ut rum men som inte förmedlades av turistbyrån.

Med kartan som jag plockade upp på T-infon insåg jag snart att dom jäkla gröna skyltarna måste ha satts upp av någon till turister fientligt sinnad person. Inte bara var det en himla omväg, den undvek dessutom Maintz alla gång- och shoppingstråk..

Tog en glass, beslöt mig för att åka vidare och gick tillbaka till stationen. På vägen dit köpte jag "Blåbärs-vindruvor" (!), är man inte vaken och helt inkörd på tyska så blir det fel ibland ;-). Trodde jag köpte blåbär, men fick istället 800g små blåbärsstora vindruvor som visserligen var ganska goda men dom var fulla av kärnor och efter en klase så var det mer än nog..



**Framför Mainz Hauptbahnhof**

Två timmar och två minuter efter det att jag steg av tåget i Mainz var jag på väg mot nästa destination; Fulda.

Fulda var för mig en helt okänd stad. Den var dock en positiv överraskning!! En mycket vacker och trevlig stad med många gamla fina hus och ett fint slottsområde med tillhörande slottspark.



En "typisk" Fulda gata..

Var 28 grader varmt när jag kom hit vid fyra tiden, nu vid tio-tiden är det fortfarande perfekt väder (+24) och uteserveringarna är nästan fullsatta. Fulda är inte stort och jag har nog sett det jag vill se här så imorgon fortsätter jag i riktning mot Kassel.

### 2003-08-27 - Sista föreställningen..

på biografen Royal i Kassel startade kl 20.00 och undertecknad var med på denna historiska händelse ;-) Filmen, "Goodbye Lenin", var en riktigt bra tysk film. Kan inte klaga på priset heller, bara 1,50€! Kanske inte så konstigt att det inte gick att fortsätta driva bion med sådana priser..

När jag lämnade Fulda dagen innan så var det ganska blåsigt och det kändes som om det skulle börja regna när som helst. Var likadant väder i Kassel när jag kom dit, fast solen kom fram då och då och värmdes snabbt. Hittade till slut turistinfot men dom hade ingen hotell förmedling utan gav mig bara en hotell förteckning. Letade fram det billigaste, Stadt hotell Kassel som skulle ta 34-39€ för ett enkelrum. När jag väl kom till hotellet ville dom ha 67€ !! Jag säger bara, QUE??? Det visade sig att hotellet bytt ägare och därmed priser. Fick till slut rummet för 50€.

Kassel är ganska mkt större än Fulda fast inte alls lika vacker. I alla fall inte dom centrala delarna. Det finns en väldigt, väldigt lång kombinerad gång-, shopping- och spårvagnsgata där dom flesta butiker verkar ligga samt på angränsade tvärgator. Verkade som om prisnivån var lite lägre än dom andra städerna jag varit på (bortsett från hotellen..) Fanns också en hel del riktiga lågprisbutiker ganska centralt.



**Rådhuset i Kassel**

2003-08-28 - **Hannover, vet inte riktigt..**

vad jag tycker om Hannover. Är helt klart den största staden jag varit i hittills om man bortser från Hamburg. Turistinformationen ville ha 6.50€ för att förmedla ett rum så jag beslöt mig för att prova lyckan själv.. man tycker att en stor stad som Hannover borde ha en hel del hotell i olika prisklasser, det finns det säkert också - frågan är ju bara vart??



**Hannovers järnvägsstation och statyn av den gamle kungen av Hannover.**

Det första riktigt "slitna" hotellet jag hittade ville ha 60€ för ett enkelrum. Tack, men nej tack!!Fortsatte mitt sökande en bra stunde men hittade knappt något hotell, och dom jag fann såg så dyra ut att jag inte brydde mig om att fråga. Tog även en sväng förbi vad som verkade vara Hannovers "redlight district" men där fanns inga hotell, i alla fall inga som hyrde ut för en hel natt ;-)

Tillbaka i shopping distriktet såg jag en skylt där det stod "Hotel" med stora bokstäver. Med viss tvekan gick jag dit och upptäckte en liten ingång till "Miniatur hotel". Tryckte på porttelefonen men inget hände, då kom det en kvinna med barnvagn bakom mig och frågade om jag hade ringt och reserverat. Visade sig att det var hon som var receptionisten. Dom hade ett enkelrum för mig till det facila priset 50€ vilket jag accepterade.

Väl av med min väska började jag kolla in Hannover, är som sagt en riktig storstad och staden har ett myllrande folkliv. Gjorde mitt premiärbesök på snabbmatskejdan NordSee och tog en "Seelachs-Eier-Baugette" vilket är precis vad det låter; en baguette med laxs och skivat hårdkokt ägg. Var faktiskt ganska gott!



**Nordsee premiär..**

Lite senare var jag dock fortfarande lite sugen så jag gjorde ett besök på Karstad's restaurang och åt upp mig lite med en kopp kaffe och en härlig jordgubbstårta :-). Efter ytterligare promenerande började jag känna mig lite sliten då jag kom förbi ett biopalats. "American Pie 3" skulle precis börja så jag tog och köpte en biljett. Var lite dyrare än i Kassel, 5,90€, fast biografen var förstås mycket modernare också.

I morgon återvänder jag till Hamburg där jag tänker stanna två nätter innan jag drar mig norrut till Lübeck för min sista övernattnings i Tyskland för den här gången. Planet hem går sent måndag kväll så jag kommer nog först på tisdag morgon.





**Tog dock ingen hästtur..**

Eventuellt kommer en sista dagbok från Hamburg/Lübeck, annars blir det en uppföljning när jag väl kommit hem. Kanske slänger upp någon av dom 140 bilder/filmer jag tagit..

### 2003-08-29 - **Hamburg dag 1..**

Började dagen med en lätt frukost på hotellet innan jag tog den korta promenaden till stationen genom ett regnblött Hannover. Hade tagit lite för lång tid på mig att komma iväg så det blev lite stressigt.

Självklart var det första och enda gången som Deutsche Bahn inte höll sina tågtider så jag stressade helt i onödan, fick istället vänta nästan en halvtimme innan tåget kom in till stationen.

Regnade istort sett hela vägen till Hamburg och inte slutade det för att jag kom fram inte.. Längs vägen steg ett sällskap tyskar i 40 års åldern på och orsakade ett visst tumult när dom försökte hitta sina platser.. alla tyskar som jag sett och träffat verkar väldigt trevliga och sansade när man träffar på dom en och en men i grupp blir dom lite lustig ibland ;-)  
Ofta har alla ett band runt halsen med ett litet snapsglas i plast eller glas. Sedan turas dom om att bjuda varann på lite färdkost (hembränt?) och gärna lite ost eller hembakat

till. Har dock inte råkat på några allsångare i lederhosen, men dom finns väl kanske längre söderut?? Eftersom tåget var försenat så var dom tvungna att byta tåg några stationer tidigare för att dom skulle ta ett regionaltåg några stationer för att sedan komma till sitt nästa InterCity tåg. Tror inte dom var helt glada över att åka ett regionaltåg och det var väl några buttra kommentarer om "typisch die bahn.." Var dock rätt så skönt när dom väl gått av, man blev ju rätt suktad ;-)

Väl framme i Hamburg tog jag S-bahn direkt till Reeperbahn där jag letade upp "Auto hotel am Hafen" och bokade ett enkelrum för två nätter (32€ per natt). Lämpade av min väska och stannade till vid KFC (Kentucky Fried Chicken) och tog en Filét Menü. Åkte sedan en station till Landungsbrücke där jag trotsade regnet och längs hamnen till en butik som säljer diverse saker med anknytning till havet och Hamburg. Var lite sugen på en rätt så ful blå jacka med tyska flaggan på axlarna och HAMBURG tryckt på ryggen. Kollade lite t-shirts också men det blev inga inköp. Var lite kallt och blött så jag drog vidare till Hauptbahnhof igen och kollade in lite butiker och varuhus i city. Åkte upp till översta våningen i "Karstadt Sport" varuhuset och tog en fika med en härlig tårtbit, hade vädret varit fint kunde man ha suttit ute på en fin terrass med utsikt över staden.



**Jag vid Landungsbrücke**

Åkte sedan tillbaka till hotellet och vilade ut några timmar. Vid halv sju tiden hade det slutat regna och jag lämnade hotellet och åkte till Jungfernstieg, en station som ligger

precis vid sjön Alster och rådhuset. Har varit där många gånger tidigare och vet att det finns några trevliga barer/restauranger där. Till min förvåning upptäckte jag att det var väldigt mycket folk i rörelse på stationen och när jag kom upp på marknivån var det fullt med folk och det hördes musik från alla håll och kanter. Det visade sig att det var något som närmast liknade en "vattenfestival" i stan!!

Runt hela "Inneralster" så var det olika typer av stånd uppställda med allt från franska crepes, ost, stekt fisk, kött, glass, godis, alla typer av öl, vin och drinkar man kan tänka sig, kläder, mobiltillbehör, vatten spridare i form av en vild galen blomma ;-) och mycket, mycket mer. Fanns dessutom fyra stora scener med live music som tävlade om uppmärksamheten med alla stånd som dom flesta körde sin egen musik på hög volym.



**Ett av matstånden på festivalen**

Klockan tio på kvällen var det dags för fyrverkeri tävlingen, den här dagen var det Spaniens tur och dom gjorde ett bra jobb. Tror att man kanske blivit lite blasé av alla fyrverkerier man sett. Efter en stark öppning så blev det faktiskt lite långtråkigt, jag gillar när det smäller mycket och när hela himlen fylls av explosioner som växer till ett stort crescendo. Tyvärr var mycket av spaniens fyrverkeri inriktat på att skicka upp glitter på halvhög nivå..

Åkte tillbaka till Reeperbahn vid tolv tiden och tog ett litet kvällsmål innan jag drog mig tillbaka till hotellet där upptäckte att fönstret inte gick att stänga helt \*suck\*, orkade inte klaga eftersom jag sett att hotellet redan var fullt.

## 2003-08-30 - **Hamburg, andra dagen**

Vaknade ganska tidigt (8:00) trots att jag inte ställt klockan. Nackdelen med att ta in på billiga hotell, förutom att vissa fönster inte går att stänga, är man ibland måste vänta innan man kan duscha eller ännu värre, gå på toa.. Den här morgonen var det första och enda gången jag råkade ut för detta, duschen var upptagen längre tid än jag orkade vänta men man har ju i alla fall ett tvättställ ;-)

Åkte först till Altona där jag käkade frukost på MacD. Gick sedan en tur längs shoppinggatan. Det visade sig att Karstadt hade ett riktigt lågpris varuhus där, vet inte om det höll på att läggas ned det eller om det någon form av outlet med äldre varor eller 2:a handssortering.



**MacDonalds i Altona**

Många av varorna var i alla fall nedsatta runt 50%.. provade några billiga läderjackor (runt 50€) men det fanns inga snygga i min storlek tyvärr. Beslöt mig sedan för att åka

och kolla in Hamburgs Fernsehturm (tv-torn alltså..). Hade redan kollat in vilken S-bahn station som låg närmast och åkte dit och började gå i vad som jag trodde var rätt riktning. Jag såg inte till något torn så jag var lite misstänksam att jag gick åt fel håll.. det visade sig dock att jag gick i rätt riktning, men när först såg tornet på avstånd så verkade det längre bort än vad jag trodde det skulle vara.. Var dock en ny del av stan för mig så jag gick vidare och kollade in omgivningarna. Efter en bra stund började jag komma in i ett trevligt område men en hel del småbutiker och matställen och en hel del träd.



**Snart framme...**

Efter ytterligare en stund var jag istort sett framme vid tornet då jag såg en skylt som talade om att närmaste S-bahn station var 300 meter bort.. \*suck\* rätt S-bahn station är "Sternchance" och inget annat!! Ganska fint namn i alla fall..

Väl framme vid ingången till tornet fann jag anslag på dörren att det var stängt pga ombyggnad \*dubbel suck\* en hel timme hade det tagit och inte blev det någon vacker utsikt över Hamburg.. men jag fick se en ny del av Hamburg och nu vet jag vart Hamburgs mässa ligger, ja det stämmer, den ligger vid Tv-tornet. Innan jag åkte vidare stannade jag till vid en fotbollsplan i en park och tittade lite på en knattematch och njöt av solen. Återvände sedan till Hauptbahnhof och käkade lunch på MacD.

Återvände sedan till butiken vid Landungsbrücke för att kolla in om den fula blå jackan verkligen var så ful som jag mindes och det var den.. fortsatte sedan längs med kajkanten för att försöka hitta ett museum/butik som jag läst om skulle finnas i närheten.

Stället heter "Harry´s Hamburger Hafen Basar" och är Harry´s livsverk en enligt Lonely Planet guiden är en "skäggig person som är välkänd hos sjömän världen över och som i årtionden har köpt grejor och souvernirer från sjömän och andra" Således har han i sitt museum/butik allt från Zulu trummor, uppstoppade giraffer och tom ett krympt huvud!! Tyvärr hittade jag inte Harry´s men det var ganska mycket byggande i det här området, verkar som om dom håller på och lyxsanerar längs med hamnen så Harry´s kanske har flyttat?? Om någon har varit där eller vet något vore det kul att höra!



Nytt..



Gammalt...

Efter en stunds promenad gick jag förbi "Fischmarkt" vilket tydligen är ett trevligt ställe att gå till på söndagsmornar då kommersen är i full gång. Därefter kommer man fram till en del av Altona. Eftersom jag var i stort behov av ett visst ställe gick jag in i ett stort hus som heter Stilwerk som visade sig vara en stor galleria i 6 våningar med enbart olika designbutiker, fanns allt från B&O elektronik, Skandinavisk form till diverse möbelbutiker och övriga inredningsbutiker. Gick sedan bort från vattnet och in mot Reeperbahn och tog S-bahn till Jungfernstieg för att återbesöka festivalområdet.

Tog en timmes båttur på Alster med en solkrafts driven båt med en extremt pratsam kapten som tyvärr pratade en för mig obegriplig tyska.. förstod nästan ingenting förutom att han berättade mycket "skvaller" om innehavarna av dom finaste villorna runt sjön.. väl tillbaka i "Inneralster" pågick en batalj mellan två gamla fartyg med explosioner och rök. Antar att det var ett återskapande av något historiskt skeende, men vad vet jag??



**Ombord den soldrivna båten...**

Slog mig sedan ned i trappan mellan Jungfernstieg och rådhuset vid kanalen och njöt av en kaffe och butterkuche som jag köpt från en båt på kanalen. Njöt av solen och tittade på alla svanar, duvor och andra fåglar som blev matade vid dom stora skyltarna som förkunnade att "det är coolare att inte mata fåglarna..."

Verkar dock som om svanarna blivit mer väluppfostrade än vad dom brukar vara, såg inte någon som blev biten alls.. vilket jag sett många gånger vid tidigare besök ;- ) fast dom var kanske så mätta efter allt matande av festivalbesökarna??



**Dom väluppfostrade svanarna..**

Avslutade besöket med att ta en sista tur runt festivalområdet innan jag åkte tillbaka till R-bahn och tog en matbit på KFC och sedan återvände till hotellet. Lite senare på kvällen återvände jag till festivalområdet och upptäckte att det inte var lika trevligt som kvällen innan, det tyska lagets fyrverkeri var bättre än spanjorernas men det var alldeles för mycket folk där. Enligt speakern uppskattade polisen att det var 120.000 människor där och det märktes verkligen. Gick knappt att röra sig, speciellt inte runt dom mest populära scenerna.



**Rådhuset igen..**

Provade en crepe med nutella fyllning (nötkräm) vilket inte var så lyckat, blev nästa lite illamående av den.. var dessutom lite svår att äta utan att helt kladda ner sig.. Lämnade festivalen vid halv tolv tiden och åkte tillbaka till R-bahn och tog ett sent kvällsmål hos Pizza Hut bestående av "ein stück salami und cola" och kollade in folklivet. Det rör sig en hel del "konstiga" existenser där på sena kvällar och blev lite orolig när det satte sig ett gäng killar i 25-års ålder vid bordet bredvid som började med att sparka bort diverse glasflaskor och annat som stod på bordet.. fick intrycket av att dom inte direkt var några trevliga personer.. fast jag måste säga att på det stora hela så är det ganska städat i området, men jag vet inte hur det är på dom små bakgatorna??



## 2003-08-31 - Sista dagarna.. Lübeck und Täby

Kom fram till Lübeck vid 12-tiden och gick direkt till turistinfon där dom hjälpte mig att hitta en rum för 41€ (med wc och dusch) precis innanför vallgraven. Nu är inte Lübeck den roligaste staden att vara i en söndagseftermiddag med halvtaskigt väder och en del skurar.. gick runt ett tag och konstaterade att i stort sett alla butiker var stängda och att många gator var rätt så ödsliga.



**Lübecks mest kända stadsport**

Beslöt mig istället för att återvända till Hamburg och hoppade därför på ett danskt IC tåg mot Hamburg Hbf. Vädret var faktiskt bättre i Hamburg även om det kom några skurar. Valde att gå ifrån stationen till festivalområdet, många butiker och alla varuhus var stängda men festivalområdet var sig likt. Pga vädret så var det mindre folk vilket ju bara var skönt. Upprepade gårdagens fikapaus med kaffe och butterkuchen under solens värmande strålar.

Satt där tills en häftig skur fick mig på bättre tankar och jag började gå runt festivalområdet. Nu hade jag dock sett allt vad som stånden hade att erbjuda och jag intresserade mig mera för dom olika musikscenerna. Var först och tittade på ett hårdrock/rock? band som var ok, när dom slutade så gick jag vidare till "Oldies" scenen där ett Abba-cover band spelade. Dom var rätt så bra och jag stannade tills dom spelat

klart. Passade även på att prova en annan variant av crepes, den här gången med "Zimt und Sucker" dvs kanel och socker vilket var mycket godare än gårdagens nutella variant..

Slutligen när jag istort sett kände mig klar och var på väg därifrån höll ett nytt band på att förbereda sig vid "huvudscenen" så jag beslöt mig att se om dom var något.. dom visade sig vara riktigt bra och dom spelade en bra blandning av någorlunda bra och modern musik på både engelska och tyska. Lyssnade på dom i ca 90 minuter innan jag var tvungen att ta S-bahn till Hbf. Där köpte jag lite vatten och käkade middag hos Pizza Hut och tog även en god kopp kaffe med den största arraxboll jag någonsin ätit (blev lite äcklig i längden så jag käkade inte hela..)

Tog sedan 22:02 tåget till Lübeck och var framme strax innan elva snåret. Gick istort sett raka vägen till hotellet och somnade.



Sista stationen för den gången..

### 1/9 Lübeck

Gick upp vid nio tiden och tog en ordentlig frukost; tre varma frallor med ost & salami, ett ägg, ett glas juice och två koppar kaffe. Allt detta intogs framför ett trevligt litet akvarium :-). Tog en lång varm dusch innan jag checkade ut från mitt sista tyska hotell för den här gången och gick ut för att ta en närmare titt på Lübeck och dess olika affärer.

Hade om jag velat kunna ta en "gratisnatt" på hotellet eftersom jag var tvungen att leta rätt på någon för att kunna betala.. men man är ju ärlig ;-)

Gick runt i olika butiker och varuhus, staden känns helt annorlunda när solen skiner och det är fullt med folk på gatorna och alla butiker är öppna och det pågår torghandel längs med gågatorna. Tyvärr kom det också denna dag en hel del skurar. Var förbi IGN Niederegger butiken, aka "marsipanstället" och inhandlade lite presenter åt dom där hemma.



**Tog ingen båttur den här gången..**

Planet hem gick först vid 22:20 och man behövde således inte checka in förrän tidigast 20:20 men jag åkte dit ganska tidigt, redan strax efter sex. Åt dock först en sista gång på MacD i Lübeck och tog en sväng förbi tågstationen innan jag gick till ZOB (Zentral OmniBUS) där jag tog buss 6 till Flughafen (1,85€). Väl där satte jag mig utanför terminalen och njöt av det sista solskenet samtidigt som jag avnjöt mina "Marzipanos - Espresso" små marsipan kulor med espresso smak och började läsa Michael Moore's "Stupid white men" som jag köpte i stan innan jag åkte ut.

När väl incheckningen påbörjades så var det lite konstigt.. var tvungen att gå igenom en mindre säkerhetskontroll (genomlysning av bagage) innan man kom fram till själva incheckningen. Fick sedan efter själva incheckningen gå tillbaka till samma sal som

innan! Förstod inte riktigt anledningen till detta, om jag hade velat ha med något illegalt så vore det ju hur enkelt som helst att lägga ned något i väskan nu.



**Lübeck flughafen**

Först efter ca 20 minuter öppnade dom upp till den riktiga terminalen och då fick man gå igen en riktig säkerhetskontroll med metalldetektorer osv. Antar att den första genomlysningen var huvudsakligen avsedd för dom väskor som skulle checkas in och inte handbagaget. I den här kontrollen blev jag ombedd att öppna min väska och dom snodde min jättefarliga nagelsax och jag blev ombedd att bryta av nagelfilen från min nagelavbitare..\*suck\* om jag hade velat kapa planet så vore det väl inte så svårt att hitta något mer lämpligt verktyg av något annat material än metall och klistra fast det längs insidan av benet eller så??? Inköpte nagelsaxen på ICA Kvantum i Ronneby när jag studerade där.. ;-)

Själva terminalen var ganska tråkig och påminde mest som en stor lada med trägolv och lite stol/soffor inslängda och en liten kiosk/butik samt en mkt enkel servering. Fortsatte min läsning av "Stupid white..".



### I "flygladan"

Planet lyfte faktiskt lite tidigare än aviserat och flygningen hem gick utan problem. Var en svensk kapten och han gjorde inte en lika "aggressiv" landning som den förra Ryan air piloten gjorde.. Ryan air verkar vara väldigt dåliga på att beräkna sina flygtider, vid båda mina resor kom vi fram typ 30-45 min tidigare än vad dom räknat med???

Är det något nytt sätt att få bra statisik eller?? Hur som helst så stod min pålitliga skoda och väntade påmig vid långtidsparkeringen och vi åkte tillsammans hem mot Täby. Efter ett kort stopp vid en MacD drive in längs vägen där jag för första gången under hela resan lyckades spilla på mig så kom jag till slut hem till Täby och stod i min farstu kl 01:17.

Dagen efter så visade det sig att jag hade tur som hade någon lägenhet att komma tillbaka till.. tvättstugan hade brunnit tre dagar tidigare!!

Tschüss!!